

# תורת הסוד – חלק ד'

לאחר שראינו בימים הקודמים את דרכיו של רבינו הרמח"ל בהסברת חשיבות לימוד פנימיות התורה, נביא עוד שתי תכליות. האחד לקוח מספר התניא של האדמו"ר הזקן, והשני כל ספרי המקובליים מלאים ממנו ובייחוד קבלת הרש"ש (הלא הוא רבי שלום שרעבי שעלה מתימן בצעירותו ולאחר שהיה שמש בשיבת "בית אל" בהצניעו עצמו, נתפרסם ונעשה לראש הישיבה) שפיתח מאוד ענין זה:

בספר התניא בפרק מ"ב כותב האדמו"ר הזקן:

כי העבודה שבלב היא לפי הדעת, כמו שכתוב: "דע את אלהי אביך ועבדהו בלב שלם ונפש חפצה". ולעתיד הוא אומר: "ולא ילמדו איש את רעהו לאמר דעו את ה' כי כולם ידעו אותי" וגו'.

אך עיקר הדעת אינה הידיעה לבדה, שידעו גדולת ה' מפי סופרים ומפי ספרים; אלא העיקר הוא להעמיק דעתו בגדולת ה', ולתקוע מחשבתו בה' בחוזק ואומץ הלב והמוח, עד שתהא מחשבתו מקושרת בה' בקשר אמיץ וחזק, כמו שהיא מקושרת בדבר גשמי שרואה בעיני בשר ומעמיק בו מחשבתו. כנודע שדעת הוא לשון התקשרות, כמו: "והאדם ידע" וגו'.

במילים פשוטות אפשר לסכם את דבריו שאם אתה רוצה לאהוב ולהתקרב למישהו אתה צריך קודם כל להכיר אותו! וככל שההכרות תעמיק כן יעמיק הקשר.

טעם נוסף ומרכזי מאוד לפי המקובלים, בייחוד לפי המקובלים הספרדים, הוא עניין הכוונות. על פי פנימיות התורה ההשפעות לעולם עוברות על פי סדרים וקשרים שונים בין העולמות והספירות, כמובן שדברים אלו נפעלים גם לבדם בהנהגת השם יתברך, אך על פי פנימיות התורה הדברים נפעלים טוב יותר ו"חלק" יותר כאשר האדם בתפילתו ממכוון לפעול דברים אלו. לשם כך על האדם לדעת את כל סודות ההתקשרות של כל הספירות ודרכי השפעתם והתפתחותם.

טעם זה מהווה פתח לחייהם של המקובלים המכונים "המכוונים", אלו העושים כל מעשיהם ובעיקר תפילותיהם על פי כוונות האר"י והרש"ש. עולם קסום זה מהווה אורח חיים שלם המצריך גם הכנות ומוכנויות נפשיות ורוחניות, ואינו מיועד לכל אחד, אולם בהחלט כדאי להכירו ולו במבט ממבחוץ בלבד.

מובן שלא הקפנו את כל מהות חשיבות לימוד פנימיות התורה בלימוד זה, אך בהחלט ניתן לומר שטעמנו טעימה חשובה מנושא רחב ועמוק זה.

למעשה, יש להיעזר בהדרכה אישית איך מתאים להתקדם לתוך לימוד פנימיות התורה, כיון שיחד עם הגובה והרוממות שבפנימיות התורה, ישנה גם סכנה כאשר ניגשים אל הקודש ללא הכנה ראויה. יש לעלות אט אט במעלות התורה ובפנימיות התורה. ראשית הדרך היא העמקה בלימודי אמונה, אותם אנו משתדלים לחזק בתוכנית 'לימוד יומי באמונה'. בתפילה שמזכה לפתוח שערים.